

## Vakantietijd

‘Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. [...Aan] weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volkeren genezing. Er zal niets meer zijn waarop een vloek rust.’ (Openbaring 22:1-3)

Een rivier vol drinkhelder water, vruchtbomen die druipen van verschillende overheerlijke vruchten, geneeskrachtige blaadjes... Zulke droombeelden doen me op politiek niveau eerder denken aan de Groenen dan aan de leiders van de G8.

Waar vind je zoveel schoonheid? Op vakantie gaan we vaak op zoek naar zulke droomplaatsen. Als je goed zoekt kan je ook in Europa nog van die plekjes vinden. Ga ervan genieten als u op vakantie bent!

Als je op zo’n plekje bent aangekomen, kan je door een gevoel van heimwee worden overweldigd. ‘Zo had het eigenlijk overal altijd moeten zijn.’ Maar we hebben van de wereld een rommeltje gemaakt. Laat uw vakantie-ervaring maar eens goed op u inwerken en geef ruim baan aan dat gevoel van heimwee. Ooit was de wereld een paradijs, maar door het wangedrag van de mens kwam daar de vloek. Niks is meer zoals het echt zijn moet. Maar eenmaal zal het weer goed worden! Johannes beschijft in Openbaring 22 hoe mooi de wereld worden gaat.

Opvallend is dat al deze schoonheid zal ontspringen aan de troon van God en het lam. Niet aan milieupartijen. Dat het lam in de troon bij God is, herinnert ons eraan dat God niet zonder Jezus kan worden gedacht. En ook, dat de schoonheid die de wereld eenmaal weer zal kennen, het gevolg is van de kruisdood van Jezus. In Openbaring 5:6 sprak Johannes al over het lam: het zag eruit alsof het geslacht was. De herinnering aan de dood van Jezus is voor eeuwig verbonden aan God. Dankzij die daad van goedheid van God, zal Hij de wereld eenmaal herscheppen, dat is, re-creëren.

Als wij bezig zijn met onze eigen re-creatie, is het goed erbij stil te staan dat God de grote re-creant is. Hij maakt alles nieuw. En bij dat vooruitzicht kunnen we stilstaan als we deze zomer genieten van de mooiste stukjes natuur die onze wereld rijk is. En omdat we weten dat God zulke plannen met de wereld heeft, hebben we toch ook wat extra sympathie voor de bevlogen politici die nu al iets van die wereld willen zien?